

Blå rute ~ 13 km

Turen starter ved Svindinge Kirke & gadekær. Den blå og røde rute følges ad et godt stykke af vejen. Begge ruter byder på en skøn naturoplevelse, hvor der cykles/vandres ad små grus- og markveje. Begge ruter fører gennem Lamdrup by, der består af en del gamle huse, og man passerer tæt forbi Lamdrup Mølledam, hvor selve møllen desværre ikke eksisterer mere. Turen går forbi gamle gårde, marker og enge, og man krydser Sorte Aen et par gange.

Den blå rute går gennem Kohaveskoven (der er privat-ejet) samt Bredmisteskoven (der hører til Glorup gods). Sidst på turen kommer man til Regissevej. Vejen er opkaldt efter den hellige Regisse. Man kan ikke finde hende i den katolske helgenkalender, men i følge dansk folketro var der udsprunget en undergående kilde på det sted, hvor Regisses to børn blev myrdet. Vandet fra denne kilde mentes at kunne helbrede syge. Og indtil 1878 blev der afholdt kildemarkeder til Regisses ære. Kildemarkedet fandt sted Sankt Hans' aften. I nyere tid er kilden blevet restaureret og ved at dreje til venstre ad Regissevej (ca. 1 km.) og kort før Frørupvej, kan man til fods komme ned til selve kilden.

Den blå rute fortsætter til højre ad Regissevej og her kan man se en gammel stendysse, omkring hvilken det lokale spøgelse "Skulør" efter sigende huserer. På toppen af Regissevej er der desuden en storslået udsigt til Storebælt og den nye bro. Turen slutter ved gadekæret i Svindinge.

Rød rute ~ 5 km

Turen starter ved Svindinge Kirke & gadekær. Det første stykke følges med den blå rute ned til engen, hvor den røde rute drejer mod højre og fortsætter langs Sorte Å til Lamdrup by og ad Lamdrupvej tilbage til Svindinge.

Værn om naturen



Stierne kan være lukkede under jagtsæsonen! Al færdsel på stierne er forbudt, når jagtskiltet er opsat!

Du er gæst på landmandens private ejendom. Han har åbnet stien for færdsel til fods/cykel. Vis respekt for landmanden og naturen - **tag alt affald med dig!** Du er velkommen til at tage hunden med i snor.

Cykel- & Vandreture



 Du er her! Ved Svindinge Kirke & gadekæret



Ruten er afmærket med farvet plade på pæle og/eller træer - i den respektive farve.

Projektet er udført af Svindinge Beboerforening og med støtte fra: Friluftsrådet Ørbæk Borgerforening Ørbæk Kommune Projektet er indviet i september 2000 Revideret 2021 af: Svindinge Beboerforening og Svindinge Landsbyråd

Gul rute ~ 11 km

Turen starter ved Svindinge Kirke & gadekær og fortsætter ad Glorupvej mod Glorup Slot.

Glorup Slot & park

Slottet er et firfløjet anlæg i hvidt og gult med et prægtigt mansardtag. En lille kuppel med en klokke over portbygningen og en enorm attika med guirlander og overflødigshorn. Glorup har et af de smukkeste klassicistiske gårdrum i Danmark, skabt i 1763 – 1765. Parken blev anlagt i sin nuværende form i 1862-1875, tegnet af landskabsarkitekt H. A. Flindt. Han udvidede den eksisterende park med de store alleer og fontæne-dammen med en enorm parterrehave mod syd. Her blev tidligere udplantet 100.000 blomster hvert år. I gangene blev opstillet statuer af romerske og græske guder, der er stadig nogle tilbage. Parkens areal blev forøget til 40 hektar. Parken rummer mange sjældne træer f.eks. Californisk kæmpetræ, et tulipantræ, et gingo bilobat træ, m. fl.

Årsagen til parkudvidelsen var bygningen af nye avlsbygninger og funktionærboliger, de blev tegnet af arkitekten Vilhelm Tvede og fremstår som cottages efter engelsk forbillede i røde mursten med skifertage. I udkanten af haven er der et lille toskansk rundtempel fra 1868 med en statue af Andromeda, den græske sagnprinsesse, der kæmper med et havuhyre, men bliver frelst af Perseus og ender med at grundlægge et kongerige i Tyrins på Peloponnes. Andromeda statuen stod oprindelig i Moltkes palæ i Amalienborganlægget, men i 1783 blev den flyttet til Glorup. En kopi af den står i dag i vestibulen i Moltkes palæ. I 2013 indviedes en ny hovedsti gennem parken. Stien er et af elementerne i den nye helhedsplan for parken.

Turen fortsætter rundt om Glorup slot og videre mod Langå. I Langå holdes til højre ad Byvejen, derefter til højre ad Gl. Landevej, og endelig til højre ad Rygårdsvvej. Turen fortsætter herefter ind i den smukke Gammel og Ny Dyrehave. I svinget mod Dyrehaven er der kikk til det gamle Rygård slot.

Rygård

Rygård blev opført i begyndelsen af 1500-tallet, borgen er bygget af røde mursten i to etager. Gården har et rundt tårn fra 1593. Rygård tilhørte slægten Urne indtil det 17. århundrede. Efter at have haft en række skiftende ejere blev den købt af greve Adam Moltke fra Glorup i 1765 og den er stadig i slægtens besiddelse.